



EEN MOOIE RODE INVASIE

OP 7 MAART WERD JS-PENNINGMEESTER LIESJE KLOMP IN NOORD-HOLLAND GEKOZEN TOT STATENLID. DE MAAND VOOR DE VERKIEZING HIELD ZE EEN DAGBOEK BIJ.

VRIJDAG 9 FEBRUARI

Een maand voor de verkiezingen vindt in Amsterdam de aftrap plaats van de Provinciale Statencampagne voor de provincie Noord-Holland. Het campagneplan wordt gepresenteerd en Mariëtte Hamer en Michiel van Hulten geven een toelichting op het verkiezingsprogramma. Verder word ik als 'jongerentrekker' naar voren geschoven: ik krijg binnen de campagne alle ruimte om vooral jongeren, maar ook kiezers in mijn regio aan te spreken en voor de PvdA te winnen.

ZATERDAG 10 FEBRUARI

Mijn eerste campagneactiviteit: ik word in een discotheek gevolgd door een cameraploeg van RTVNH, mede op initiatief van het jongerenpanel van de provincie. De gesprekjes zijn leuk, daarna sta ik samen met de andere kandidaten voor de camera op de dansvloer. Da's weer eens wat anders!

DONDERDAG 15 FEBRUARI

Vandaag is de JS-aftrap van de campagne in Groningen tijdens de Pre Election Party: nu begint het echt! Helaas ontbreken wat medekandidaten, maar de opkomst vanuit Groningen is groot. Het debat met PvdA-Kamerlid Mei Li Vos, een SP'er en een wetenschapper over globalisering is erg interessant.

ZATERDAG 17 FEBRUARI

Het PvdA-congres is een prettige lobbygelegenheid en ook hier is de sfeer goed. Helaas vergeet Wouter Bos de Provinciale Staten apart te benoemen, waardoor de media-aandacht landelijk wat achterloopt.

VRIJDAG 23 FEBRUARI

's Morgens heb ik een radio-interview met RTVNH. Omdat ik de jongste kandidaat ben, wil RTVNH graag mijn motivatie en doelstellingen horen. Het blijft altijd vreemd om daarna je eigen stem over de speakers te horen... 's Avonds zit ik samen met Kido Koenig in het NOX-programma You Name It, waarin we het opnemen tegen twee JOVD'ers. Na de eerste twee rondes staan we ruim voor maar helaas verliezen we uiteindelijk toch.

ZATERDAG 24 FEBRUARI

De eerste keer de straat op! In mijn thuisstad Alkmaar ga ik met collega's van de PvdA de hele middag flyereren in de binnenstad. Mensen zijn erg geïnteresseerd in mijn verhaal, omdat ik de enige Alkmaarse (verkiesbare) kandidaat ben. Lekker weer is anders, maar dat weerhoudt mij niet om mijn punten over te brengen naar de kiezers op straat.

DONDERDAG 1 MAART

JS Haarlem organiseert samen met Jeroen Fritz een bezoek aan het provinciehuis. Sascha Baggerman, nummer 2 op de lijst, leidt ons rond en na afloop gaan we in de fractiekamer met elkaar in discussie. Eén van de deelnemers is de elfjarige Hesam Kamkar uit Amsterdam. Zodra hij 14 is, wordt hij lid van de JS. Kortom, een geslaagd bezoek. Na het eten ga ik 's avonds met drie diehards (Coby Hoogendoorn, Simon Louwersheimer en Gerrit Visser) weer de straat op! Ook in Haarlem vinden mensen het leuk om te horen dat er een jonge kandidaat is en zijn sommige mensen positief verbaasd dat ik op de flyers sta. Iets waar ik zelf ook nog wat aan moet wennen.

ZATERDAG 3 MAART

's Ochtends woon ik een ledenvergadering van PvdA Bergen bij en vervolgens ga ik daar de straat op. De aanwezige leden zijn erg enthousiast en willen graag mijn hulp bij het activeren van hun jongeren. De eerste goede contacten zijn gelegd.

's Middags ga ik snel door naar Alkmaar voor de Roodshow waarvoor nog flink moet worden geflyerd. De SP en GroenLinks zijn er ook, maar ik heb iets opvallends: de PvdA Alkmaar heeft voor mij 25000 ansichtkaarten laten drukken met mijn persoonlijke boodschap aan de Alkmaarse kiezers! Jan Zegers, Coby en JS-medewerker Mirjam Jelsma gaan mee de straat op tussen de lokale PvdA'ers. Zo was er een mooie rode invasie in de stad.

Om half vijf begint de Roodshow gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink. Na een gesprek met Peter Visser (lijsttrekker in Noord-Holland) en Peter Rehwinkel (kandidaat Eerste Kamerlid) mocht ik aanschuiven en vertel ik over mijn plannen voor jongeren in de provincie. Nog diezelfde avond ontvang ik op Hyves Alkmaar al berichtjes van mensen die naar aanleiding van dit gesprek op mij gaan stemmen!

MAANDAG 5 MAART

's Middags woon ik een debat bij met VVD, CDA en SP over Ruimtelijke Ordening in de gemeente Bergen. Ik weet mezelf hier tussen de doorgewinterde Statenleden goed te presenteren, maar ik ken de omgeving dan ook goed en weet wat de problemen zijn.

DINSDAG 6 MAART

De laatste dag voor de verkiezingen! Met Mei Li Vos, PvdA Amsterdam en Mirjam ga ik flyereren bij de UvA en in discussie met studenten politicologie. Daarna ga ik met vrijwilligers van de PvdA Amsterdam campagnevoeren op de Dam en in de Kalverstraat. Hier is helaas weinig animo voor de verkiezingen en de regen helpt ook niet echt mee. In de avondspits sta ik met PvdA'ers uit Alkmaar bij het station te flyereren en nu krijg ik van veel mensen leuke reacties: 'Op mijn stem kan je rekenen'.

WOENSDAG 7 MAART

Verkiezingen! In het stemlokaal maak ik een foto en thuis schrijf ik snel een stukje voor mijn site, www.stemliesje.nl (met dank aan Sven Stevenson en Wouter Glaser). Daarop kreeg ik al snel reacties, mijn site is dus goed bezocht. Teverden en lichtelijk gespannen ga ik naar Haarlem, waar ik met alle kandidaten en huidige Statenleden wat eet en vervolgens samen in het provinciehuis de uitslag afwacht. Het verlies bij de verkiezingsuitslag is wel verwacht, maar het stelt toch teleur. Van 16 zetels gaan we in Noord-Holland terug naar 11. Met mijn plek 8 ben ik dus wel zeker.

DONDERDAG 8 MAART

De telefoon staat roodgloeiend en ik krijg veel felicitaties want ik heb in Alkmaar ruim 1800 voorkeurstemmen behaald. Hoeveel voorkeurstemmen ik in andere steden heb, hoor ik nog. Een ding is zeker, ik heb er ontzettend veel zin in als jongste Statenlid in Noord-Holland aan de slag te gaan!

DOOR LIESJE KLOMP

Noot van de redactie: In totaal kreeg Liesje 4709 voorkeurstemmen! Hiermee heeft zij de kiesdrempel voor een zetel gehaald.